

Vay Ki Ey

Eyvah ki katreler bir betona düřtü
Bir kapılı sürgünün sesindeki titreřim
Yerde birikmiř damlaya halka halka bölüřtü
Kalın enseli bakıř
Bir tebessümdü herkeste
Kim sevgilisi varsa hep onun fıkrasına gülüřtü.

Geceleri kime ađlar birer birer dađlar
Bir kedyken kafeste kabuslara ıřınlar
Kalpađındaki duman bütün bařları bađlar
Bir kebab diliminde bitmez ařklara düřtü

Dostlar ya bir un-kapanında buluřtu ya bir rahme büzüřtü
Cesaret elini tutmaktı düşerken dostun,
Kurtun ađzına bırakmak mı boynunu evladın
Sadakatle örülen bere ihaneti görmüřtü.

Umut veren bir cümle arıyor insan hep, sevdiđinden,
Sevdiđinden mi arıyor bunu yoksa kurtulmak için mi derinden,
Nefes alırken parçalanan buz kırıkları donuk bir umut gölünden savrulan
Rüzgarı okřarken saçımı, kan mideme, kana üřüřtü.

Vay Ki Ey,
Çocuklarımızı aynı bahçede oynatmaktı dünyaya dair en hırslı sevdamız,
Bir heybeden paylařılan iki kulaklıktı ortađımız,
Meselesi içinde řu çatısı kurulmamıř davamız,
Bir imtihandı bitti, nefisler azgınca vuruřtu
Katre, denizin içinde buz parçacıklı yangına ulařtı
Sayıklarken bizimle beraber mevzi bařında anne duaları
Bir konvoy bekleyiři, telsiz yürekli telařtı,
Her parçamız kendi çemberinde bir buz
Her yerimizden birbirimizle vurulmuřuz.

Ařık Kabaki söylemiř sözü
Ensesiz pamuk çözmüř söküřü,
Kuyudan çıkmak isterken Yusuf, bir donuk memlekete,
Rüyaları kabusa, dostları tařa dönüřtü.

Serdar Gülsoy